



Waarom zit er geen afvalbak in mijn auto?

Al die afval langs onze wegen, moet dat nu echt zo blijven?



Wie wordt eerst wakker, de autoindustrie of de politiek?

Net als de plastic soup in onze oceanen, liggen de bermen van onze wegen vol met zwerfafval. Afval dat uit het raam van auto's wordt gegooid. Het hoort niet en het is erg asociaal, maar hoe voorkom je het? Ondanks afvalbakken, afvalvangers en talrijke voorlichtingscampagnes, blijft het afval in de wegberm toenemen. Dit is niet het werk van een enkeling, daarvoor gebeurt het te massaal. Waarom gooien zoveel mensen al dat afval uit het raam van hun auto? Zijn er dan zoveel asociale mensen?



Is er al die jaren niet structureel iets over het hoofd gezien?

Ik denk dat we inderdaad een oplossing hebben laten liggen, want wat moet je met afval in de auto?

Op de zitting of de vloerbekleding (tapijt) naast je? Dit is geen echte oplossing, verpakking van voedsel of drankjes kan gaan lekken en dat is niet zo'n fijne gedachte. Waarom wordt er standaard in iedere auto een aansteker en asbak ingebouwd, nu steeds minder mensen roken? Terwijl er na 100 jaar nog steeds geen afvalbak is ingebouwd.



Een ingebouwde afvalbak in iedere auto, hoe eenvoudig kan een oplossing zijn!

Dit lijkt me een actiepoint voor de politiek? Of is dit te creatief voor al die groene partijprogramma's?

Ik kijk er alvast naar uit, een wegberm met minder zwerfafval.

PS: Als het aan mij ligt, heeft iedere nieuwe auto morgen een ingebouwde afvalbak. Kom me niet vertellen dat dit om hygiënische reden niet haalbaar is. Ik kan zo 10 oplossingen bedenken hoe het wel kan. Zelfs eentje waarbij de afvalbak automatisch wordt geleegd en gereinigd tijdens het tanken.